

ΧΝΟΥΔΩΤΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η Λούσι η οικιακή βοηθός από την Οκρανία , παρόλο που βρισκόταν πολύ καιρό στην Ελλάδα μπέρδευε τις λέξεις της χώρας τις με τις ελληνικές “ wake up Λαμπρινή “ είπε η Λούσι.” Έχει breakfast “.

Η Λαμπρινή σηκώθηκε αγουροξυπνημένη . Έφαγε γρήγορα το πλούσιο πρωινό της , και βγήκε τρέχοντας έξω στον δρόμο για να φωνάξει τις φίλες της .

- ” Λαμπρινή που πας ? “ ρώτησε η Λούσι .
- «Πάω για παιχνίδι . Τα λέμε το μεσημέρι » Απάντησε η Λαμπρινή.

Η Λούσι, πρόσεχε το παιδί , όταν η γιαγιά , ο παππούς της και οι γονείς της έλειπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ANYWAY. Η καλύτερη φίλη της λαμπρινής ήταν η Νάνσυ . Ήταν συνομιλικές. Και οι δύο δέκα χρονών . Πήγαινε κάθε μέρα να τη φωνάξει έτσι έκανε πάντα το ίδιο δρομολόγιο . Ευτυχώς πάντως που το σπίτι της Νάνσους ήταν σχεδόν δίπλα στο δικό της και έτσι δεν χρειαζόταν να περπατάει πολύ . Έφτασε στο σπίτι της όλο χαρά.

-Νάνσυ! Φώναξε δυνατά με όλη της την δύναμη.

- Έλα σε περίμενα ! είπε η Νάνσυ.

Ξαφνικά την ώρα που τα κορίτσια κανόνιζαν το πρόγραμμα τους ακούστηκε ένας περίεργος ήχος.

- Το ακούς αυτό ? Ρώτησε η Νάνσυ την Λαμπρινή.
- Ναι το ακούω. Από πού προέρχεται , τι να είναι ?
- Να εκεί , κοίτα, κάτω από το αυτοκίνητο.

Ήταν ένα πανέμορφο κουταβάκι το οποίο όμως ήταν πληγωμένο και αιμοραγούσε.

- Τι κρίμα , όχι, τι θα κάνουμε ?Είπε η Λαμπρινή.

Η Νάνσυ ζωόφιλη ως ήταν έτρεξε προς το μέρος του και χωρίς το παραμικρό δισταγμό το πήρε στην αγκαλιά της λέγοντας. Θα το πάρουμε μαζί μας.

Η Λαμπρινή τη στραβοκοίταξε. Τι θα το κάνουμε ? τι θα πούμε στους γονείς μας? Ξέρεis δεν θέλω τιμωρίες . θα μου απαγορεύσουν το tablet για καμιά βδομάδα πράγμα που δεν επιθυμώ καθόλου.

Η Νάνσυ την αγνόησε χαρακτηριστικά και πήρε τον δρόμο προς το σπίτι της φίλης της.