

Το σκυλάκι ήταν ένα μικρό Χάσκι. Ήταν χνουδωτό , γκρι , και είχε και λίγο άσπρο χρώμα στη γούνα του.

Φτάνοντας στο σπίτι της Λαμπρινής , η Νάνσυ είπε με αυστηρό τρόπο.

- Ακου φιλενάδα , αν δεν θές να μας ακούσει η Αρλίν ΜΟΚΟ , γκέγκε , ακολούθησέ με και πέρασε την μεγάλη αυλόπορτα του σπιτιού. Μέσα από ένα μικρό τουνελάκι που υπήρχε στο κήπο πέρασαν στη πίσω αυλή. Άφησε το σκυλάκι κάτω και κάθισε και εκείνη δίπλα του.
- Το συμπαθείς ? ρώτησε η Νάνσυ την Λαμπρινή με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.
- Φυσικά ! Απλώς δεν το δείχνω. Πάντα ήθελα να έχω πολλά ζώακια στο σπίτι μου.
- Αυτό είναι! Θα φτιάξουμε μια ομάδα διάσωσης! Είπε ενθουσιασμένη η Νάνσυ.

Μετα από λίγη ώρα και καθώς τα κορίτσια καθόντουσαν και έπαιζαν με το σκυλάκι έφτασαν στο σπίτι οι φίλες τους Μαργαρίτα και Κωνσταντίνα. Όταν αντίκρυσαν το σκυλάκι αμέσως έτρεψαν να το χαιδέψουν. Η Κωνσταντίνα και η Μαργαρίτα που οι φιλενάδες της την φωνάζανε “ Μαργαρώ “ ήταν και αυτές δέκα χρονών και φίλες από την παιδική τους ηλικία.

- Είχα δει αυτό το σκυλάκι πριν μερικές ημέρες να τριγυρνά στη γειτονιά, είπε η Μαργαρώ.
- Και εγώ επίσης! Και παρεμπιπτόντως τώρα κορίτσια δεν νομίζετε ότι είναι λίγο βασανιστικό αυτό που κάνετε? Είναι πολύ πληγωμένο . Αν δεν το δει γρήγορα κτηνίατρος μπορεί να υποστεί πολλά χειρότερα είπε με περιττό θράσος η πιο έξυπνη της παρέας η Κωνσταντίνα.
- Η καλύτερη φίλη της μητέρας μου είναι κτηνίατρος . Μπορούμε να το πάμε εκεί αναφώνησε η Λαμπρινή.

Έτσι τα κορίτσια ξεκίνησαν όλες μαζί για το κτηνιατρείο. Στη διαδρομή το θέμα συζήτησης ήταν το όνομα που θα έδιναν στο κουτάβι τους. Διαπιστώσανε ότι η καλύτερη επιλογή ήταν της Μαργαρώ. το όνομα αποφασίστηκε. Ρίκο . Άρεσε σε όλες.

Το κουδούνι του κτηνιατρείου έγραφε κα Παπαγεωργίου και το ιατρείο της ήταν στο ισόγειο. Μόλις άνοιξαν την πόρτα αντίκρυσαν έναν υπέροχο χώρο. Το ιατρείο είχε υπέροχους μαλακούς άσπρους καναπέδες δεξιά και αριστερά από το γραφείο όπου καθόταν η κτηνίατρος η κα Περσεφόνη.

- Γειά σου Λαμπρινή ! είπε η κτηνίατρος.
- Γειάς σας κα Περσεφόνη . Θα θέλαμε πολύ εγώ και οι φίλες μου να μας εξετάσετε τον σκύλο μας, τον Ρίκο.
- Αμέσως ! Βάλτε τον στο εξεταστήριο.