

- Φυσικά ! για φέρτον απάντησε η Λαμπρινή.
- Αλέκο , έλα εδώ αγόρι μου , έλα, Φώναξε ο Βασίλης.

Η Λαμπρινή αναρωτήθηκε ποιον φωνάζει ο ξάδερφός της με το όνομα < Αλέκο >.

Ξάφνου ένα σκυλάκι κατευθύνθηκε προς το μέρος τους.

- Αλέκο τον λένε ? Ρώτησε η Λαμπρινή.
- Ναι , έτσι είναι το όνομά του, απάντησε ο Νικόλας.

Ο Αλέκος ήταν ένα λαγόσκυλο με καφέ και άσπρο χρώμα και μαύρες βούλες. Τα δύο αδέρφια είχαν φροντίσει τα πάντα για την εμφάνιση και την υγεία του σκύλου τους.

- Ελάτε έξω για λίγο .Είπε η Λαμπρινή.
- Μεσημεριάτικα ? Είσαι καλά ? Φώναξαν ταυτόχρονα ο Νικόλας και ο Βασίλης.
- Τα βλέπετ αυτά τα τολυβλα και αυτά τα ξύλα.
- Φυσικά και τα βλέπουμε . Δεν είμαστε τυφλοί. Απάντησε ο Νικόλας.
- Είναι πάρα πολλά.Μπορούμε να φτιάξουμε δύο σπιτάκια. Ένα για τον Αλέκο και ένα για το Ρίγκο.
- Και γιατί να το κάνουμε αυτό ? Ρώτησε ο Νικόλας.
- Θα σου εξηγήση , αμέσως είπε το κορίτσι.

Στο κήπο τους είχαν τοποθετήσει στο έδαφος σφυριά, τσεκούρια, τούβλα , ξύλα, βίδες , πρόκες και ότι δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Όταν βλέπει η γιαγιά αυτά τα πράγματα βάζει τις φωνές.

- Έσκασα ! Πω πω ! τι ζέστη κάνει εδώ ? Ξεστόμισε ο Βασίλης.
- Ναι το ξέρω ! τι περιμένεις , Ιούλιος μήνας είναι .
- ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ , το ένα σπιτάκι ! φώναξε ο Νικόλας.

Το αποτέλεσμα ήταν υπέροχο! Το σπιτάκι ήταν φτιαγμένο από τούβλα με ξύλινη σκεπή. Ήταν όμως όσο χρειαζόταν μεγάλο ώστε να χωρέσει μέσα του ένα σκυλάκι.

- Παιδιά ! Ακούστηκε μια φωνή. Μπορείτε να πετάξετε τα σκουπίδια?
- AAA....Αμέσως! Απάντησε η Λαμπρινή τρομαγμένη και ψιθύρισε: <Βασίλη μείνε εδώ να προσέχεις μην έρθει η γιαγιά. Αν έρθει καθυστέρησε την ,πάω να πετάξω τα σκουπίδια>. Πήρε τα σκουπίδια και τον Νικόλα από το χέρι και κατευθύνθηκε προς την εξώπορτα.
- Σοβαρά σας αφήνουν να βγαίνετε έξω στο δρόμο μόνες σας ? Αναρωτήθηκε ο Νικόλας.
- Βρε κουτό ! Εδώ είναι χωριό και όλ...Γειά σας κύριε Μπαρμπα Μήτσο.Και που σου έλεγα ότι όλοι εδώ γνωρίζονται μεταξύ τους.  
Να εκεί είναι ο κάδος σκουπιδιών.

Φθάνοντας στο κάδο αντίκρυσαν κάτι πολύ τρομακτικό ! Κάτι που τους ανέβασε το αίμα στο κεφάλι.