

Ο Νικόλας δίνει μια μπουνιά στον άγνωστο όμως συμβαίνει κάτι αδιανόητο. Το χέρι του διαπέρασε το κορμί του άγνωστου άνδρα.

- Είσαι φάντασμα ? Ρώτησε πιο τρομαγμένος από ποτέ ο Νικόλας.

Ο άνδρας δεν απάντησε. Απλώς έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγμό .Φάνηκε όμως πολύ λυπημένος.

- Δεν θέλω να θυμάμαι αυτή την στιγμή. Όλα 'αρχισαν όταν ήμουν πολύ νέος . Ήμουν πρώτος μαθητής στη τάξη και όλοι με ζήλευαν. Λοιπόν ο πατέρας ενός φίλου μου και καλά που ήταν μάγος με κάποιο μαγικό ξόρκι με πήρε μακριά από την οικογένειά μου και με μεταμόρφωσε σε φάντασμα. Το 'κανε γιατί ήθελε ο γιος του να πάρει την θέση μου και να γίνει εκείνος ο καλύτερος μαθητής. Έπειτα για να μην επιστρέψω έφτιαξε μια μηχανή τηλεμεταφοράς και με κλείδωσε μέσα. Έτσι δεν μπορώ να επανέλθω στο κόσμο παρά μόνο εάν κάποιος με βοηθήσει.
- Και τότε εμάς τι μας θέλεις εδώ Κύριε ? Ρώτησε το κορίτσι.
- Εσάς η αποστολή σας θα είναι να πάτε στο κοντινό δάσος και να βρείτε τα τρία πετράδια του μέλλοντος. Το ένα είναι το πετράδι της υπομονής, είναι πράσινο , το πετράδι της φιλίας που είναι ροζ και το τελευταία αλλά πιο σημαντικό , το πετράδι της αγάπης. Όμως προσοχή όχι προς τους ανθρώπους αλλά προς τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό για να το βρείτε θα πρέπει να ψάξετε βαθιά μέσα σας.
- Και γιατί να το κάνουμε αυτό ? Ρώτησε το αγόρι.
- Αν τα βρείτε τα πετράδια θα γίνω και πάλι κανονικός άνθρωπος. Θα μπορέσω να επιστρέψω στην οικογένειά μου που τόσα χρόνια έχω να συναντήσω.
- Και μετά θα μας αφήσεις? Αναρωτήθηκε ο Νικόλας.
- Θα σας αφήσω . Σας το υπόσχομαι.
- Και πότε με το καλό θα ξεκινήσουμε ? Ρώτησε η Λαμπρινή.
- Θα ξεκινήσετε σε μια ώρα , απάντησε το φάντασμα.
- Μα τότ..

Και πριν καλά καλά ολοκληρώσει η Λαμπρινή το φάντασμα την διέκοψε λέγοντάς της.

- Θα κοιμηθείτε για να έχετε δυνάμεις, ξεκούραστα μάτια , θα τα χρειαστείτε την ώρα που θα ψάχνεται.

Τα παιδιά έπεσαν για ύπνο πάνω σε έναν ανώμαλο βράχο ο καθένας. Εκείνη την ώρα όμως οι φίλοι τους έμπαιναν στο σπίτι της Λαμπρινής.

- Γεια Βασίλη , είπε η Νάνσυ.
- Γιατί είσαι θλιψμένος ? αναρωτήθηκε η Κωνσταντίνα .
- Πήγαν να πετάξουν τα σκουπίδια και ακόμα δεν έχουν γυρίσει, απάντησε ο Βασίλης.